



Beste ouders,

Nog 4 weken en dan begint op maandag 11 juli de zomervakantie. Op de jaartafel staan bloeiende bloemen, net als in onze eigen peupertuin naast de glijbaan. Daar krijgen de bloemen regelmatig water van de peuters, ieder met een eigen gietertje, wat we hebben gekocht van het CD geld. Hartelijk dank daarvoor.

In de peutergroep zingen we nu de zomerliedjes over de zon en het strand. We hebben ook al een paar keer buiten gepicknickt aan de grote tafel. Voor de kinderen is dit steeds weer een klein feestje. Wat smaken die koek en dat drinken toch lekker buiten!

En natuurlijk genieten we volop van het spelen in het zand; met een emmertje water, een heerlijk zomerwindje door je haren en de warme zon op je huid. De peuters ervaren dan de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Dat zijn de elementen uit de natuur waar het om gaat in deze zomertijd. De tijd waarin we op 24 juni het Sint Jan feest met elkaar gaan vieren. U bent van harte welkom met uw gezin. De uitnodiging voor het Sint Jan feest vindt u in de bijlage van uw email.

Zoals u heeft vernomen heeft juf Patricia afscheid van de kinderen genomen en is zij niet meer de vaste juf op de vrijdagochtend. Wij zijn inmiddels een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe peuterleidster. Daarvoor vinden nu de gesprekken plaats en in de komende weken zullen er een aantal sollicitanten meedraaien in de groep. Wij informeren u voor de zomervakantie over de uitslag van de sollicitatieprocedure en de bezetting van de groepen in het nieuwe schooljaar.

In deze nieuwsbrief stelt onze nieuwe voorzitter Sanne van der Zant-Willers zich aan u voor, verder leest u informatie over onze Sint Jan week en het vieren van de jaarfeesten, wat dit jaar in ons team het verdieping thema was.

Tenslotte ontvangt u in een uitnodiging om met elkaar de liedjes voor het Sint Jan feest te zingen en de aankondiging van een interessante lezing over biodynamische landbouw op 29 juni.

Ik wens u veel leesplezier en ontmoet u graag op het Sint Jan feest!

Namens het team van peutergroep Twinkel.

Sabine van der Graaf – Vreeken

teamcoördinator



Sanne van der Zandt-Willers onze nieuwe voorzitter.

Bij deze stel ik me graag ook digitaal aan u voor. Mijn naam is Sanne van der Zant-Willers en ik ben de moeder van Dexter en Castor; mijn tweeling die sinds anderhalf jaar op de maandag en donderdag naar Twinkel mag.

Sabine vroeg mij vorig jaar voorzitter van het bestuur te worden en dat doe ik met liefde. Ik ervaar deze peuterspeelgroep als een heel bijzondere en welkome aanvulling op de verschillende peuterspeelzalen in Alphen aan de Rijn. De kleinschaligheid, vertrouwdheid & veiligheid en de bijzondere leidsters die er werken maken dat ik het bijna jammer vind dat mijn kinderen alweer gaan doorstromen naar school. Ik hoop echter dat we met Twinkel nog heel veel meer peuters een periode van spelen en ontdekken kunnen bieden. Mijn huidige termijn als voorzitter loopt namelijk in ieder geval nog twee jaar door. Verder ben ik in het dagelijks leven docent Psychologie bij zowel de Hanzehogeschool Groningen als bij de Hogeschool Leiden.

Sint Jan week.(20 tot en met 24 juni)

In de week voorafgaande aan het Sint Jan feest besteden wij tijdens het spelen met de peuters extra aandacht aan de elementen aarde, water licht en vuur. De watertafel staat dan buiten, we gaan spelen met een grote parachute, bellenblazen en natuurlijk picknicken aan de grote tafel met als extra traktatie de echte zomerkoninkjes: aardbeien! Omdat we hopen extra lang buiten te kunnen gaan spelen willen we u vragen om uw kind voor deze ochtenden in te smeren met zonnebrandcrème. Omdat de kinderen ook met water en zand mogen spelen is het handig om een droog setje kleding mee te geven. En uw kind natuurlijk kleding aan te trekken waarin het naar harte lust buiten mag en kan spelen.



Jaarfeesten vieren

In het bijna afgelopen schooljaar heeft ons team extra aandacht geschonken aan de jaarfeesten. Het vieren van de jaarfeesten was tijdens onze vergaderingen het speerpunt waarin wij verdieping hebben gezocht en gevonden.

Als ouder heeft u dit hopelijk vooral kunnen ervaren tijdens het vieren van de jaarfeesten. Wij hopen daarnaast dat u met plezier de achtergrond informatie over de jaarfeesten heeft gelezen en genoten heeft van de prachtige lezing van Lois Eigenraam tijdens de ouderavond in oktober.

Jaarfeesten...lichtpunten door het jaar heen

Wat een rijkdom toch, om als kinderen, ouders en peuterjuffen elk jaar weer gezamenlijk de seizoensfeesten te mogen beleven. Jaarfeesten, als vertrouwde, ritmisch terugkerende "lichtpunten" die ons verbinden met de seizoenen, de elementen, met elkaar, maar vooral ook, met de kracht, de bezinning en het licht in onszelf.

De jaarfeesten die we in de peutergroep vieren staan in verbinding met elkaar. Het is een reeks feesten die een jaarcyclus vormt. Kerstmis (winter) Pasen (lente) Sint Jan (zomer) en Michaël (herfst) zijn hierin de vier hoogtepunten.

Het Sint Jan feest en het kerstfeest zijn tegengesteld aan elkaar. Kerstmis vieren we in de donkere tijd van het jaar, waarin 21 december de kortste dag is. We beleven innerlijke warmte binnen, tijdens het knusse samenzijn bij brandend kaarslicht. Het is buiten dan koud en donker.

Tijdens het Sint Jan feest, ontsteken wij juist een groot vuur buiten: het Sint Jansvuur!

We komen met een grote picknick samen rond dit vuur, bakken ons broodje erboven en zingen met elkaar. Voor de kinderen zijn er spelletjes rond de elementen: aarde, water, lucht en vuur. Er heerst een uitbundige, naar buiten toe gerichte sfeer.

Wanneer het vuur aan het eind van het feest lager brandt, mogen de groten eroverheen springen.

Over het vuur springen, staat symbool voor het verzamelen van moed en kracht.

We leven in de zomertijd veel buiten, waar we genieten van alles wat de natuur ons in volle overgave biedt: zonlicht, warmte, bloemen en zomerfruit. De zomervakantie ligt voor ons.

We kunnen in deze zomertijd kracht, inspiratie en "zonne-energie" opdoen.

Na de zomervakantie komen we uitgerust, vol zomerimpulsen en vervuld met nieuwe levenskracht terug in de peutergroep, op school of op ons werk. De herfst ligt dan voor ons en op 21 september zijn de dag en de nacht even lang. Dan gaan we het Michaëlfeest vieren.

We bereiden ons met de rijke oogst vanuit de zomer voor op de donkere helft van het jaar, die echter prachtig zal worden "belicht" door de mooie jaarfeesten die (opnieuw) gaan komen.

Agenda

- Zingen op vrijdagavond 17 juni
- Sint Jan week van 20 tot en met 24 juni
- Sint Jan feest op vrijdag 24 juni
- Zomervakantie vanaf 11 juli.
- De eerste dag na de zomervakantie waarop peutergroep Twinkel haar deuren weer opent is maandag 22 augustus 2016.