



## Nieuwsbrief mei - juni 2018



Beste ouders,

Hopelijk heeft u met uw kinderen genoten van een fijne meivakantie. Vanaf maandag 7 mei opent peutergroep Twinkel haar deuren weer. Dan zijn de peuters weer van harte welkom om lekker te komen spelen. Binnen in onze gezellige peutergroep en natuurlijk ook steeds meer buiten! Bijvoorbeeld in onze grote zandbak met waterkraan waar de peuters gietertjes water kunnen vullen voor de aardbeienplantjes in onze eigen peutertuin. Hopelijk kunnen we dan straks tijdens de zomerweek in juni smullen van onze eigen aardbeien!

De elementen aarde, water, lucht en vuur tonen zich nu duidelijk buiten in de bloeiende natuur. Die elementen horen bij het Sint Jansfeest wat we gaan vieren in de week van 18 tot en met 22 juni. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. Maar eerst vieren we nog het Pinkster-Meiboomfeest. Een prachtig lentefeest waarvoor wij u samen met uw peuter van harte uitnodigden op vrijdag 18 mei.

Wij wensen u een fijne, inspirerende tijd.



### **Ouderavond woensdag 16 mei**

Zoals u in de informatiebrief van het bestuur heeft gelezen organiseren wij binnenkort een ouderavond. Tijdens deze ouderavond wordt u verder geïnformeerd over de toekomst van peutergroep Twinkel. Een toekomst die wij vol vertrouwen tegemoet gaan maar die wel veranderingen met zich mee brengt.

De ouderavond is gepland op woensdagavond 16 mei van 19:45 uur tot 21:30 uur in de peutergroep. Wij hopen u allen te ontmoeten. U ontvangt van ons nog een officiële uitnodiging.

### **Pinkster-Meiboomfeest op vrijdagmiddag 18 mei om 12:00 uur**

Op vrijdagmiddag 18 mei vieren de leerlingen van Ridderispoor het Pinkster-Meiboomfeest. Traditiegetrouw dansen en zingen de kinderen van Ridderispoor tijdens dit feest rond de meiboom op het grote schoolplein. Een prachtig, vrolijk feest waar we ook dit jaar de peuters weer van willen laten genieten. Daarom nodigen wij u uit om dit feest met ons mee te vieren.

In plaats van 11.45 uur zullen wij op deze vrijdag de ochtend om 12.00 uur afronden in de kring. U bent hierna vrij in uw keuze om met uw kind aan te sluiten bij het feest, of naar huis te gaan. Ook de kinderen uit de andere peutergroepen zijn om 12:00 uur van harte welkom. Het feest duurt tot 13:00 uur.

De kleuters vormen tijdens het Pinkster- Meiboomfeest een echte bruidstoet en zullen het "bruidspaar" uit de kleuterklas naar het schoolplein begeleiden. Wij willen de peuters hierbij als "bruidskinderen" rozenblaadjes laten strooien. Hierna gaan we samen met de kleuters naar het dansen en zingen kijken. Aan het einde van het feest worden er duifjes losgelaten en is er voor iedereen wat lekkers.

De kinderen van Ridderispoor komen deze dag in het wit gekleed naar school. Het lijkt ons mooi om hier als peutergroep bij aan te sluiten!

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de achtergrond van het Pinkster- Meiboomfeest.



### **Lente markt zaterdag 26 mei**

Op zaterdagochtend 26 mei organiseert basisschool Ridderspoor een mooie lente markt. In de vele kraampjes in en rond de school wordt van alles verkocht onder andere: jaartafel spullen, boeken en speelgoed. Verder zijn er vele spelletjes voor de kinderen. U bent met uw gezin van harte welkom!

### **Sint Jan week 18 tot en met 22 juni**

In de week voorafgaande aan het Sint Jan feest op vrijdagmiddag 22 juni besteden wij tijdens het buitenspelen met de peuters extra aandacht aan de elementen aarde, water licht en vuur. De watertafel staat dan buiten, we gaan spelen met een grote parachute, bellenblazen en natuurlijk picknicken aan de grote tafel met als extra traktatie de echte zomerkoninkjes: aardbeien!

Omdat we hopen extra lang buiten te kunnen gaan spelen in de zon willen we u vragen om uw kind voor deze ochtenden in te smeren met zonnebrandcrème. Omdat de kinderen volop met water en zand mogen spelen is het handig om een droog setje kleding mee te geven. En om uw kind natuurlijk kleding aan te trekken waarin het naar harte lust buiten mag en kan spelen!



### **Sint Jansfeest 22 juni**

Op vrijdagmiddag 22 juni viert basisschool Ridderspoor het Sint Jan feest van 15:30 uur tot 18:30 uur in het park bij de school. Ook de peuters en hun ouders zijn hierbij van harte welkom. Er is een grote picknick, met spelletjes, er wordt gezongen en er wordt een groot kampvuur ontstoken.

U vindt meer informatie over dit zomer jaarfeest in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Voor het Sint Jansfeest ontvangt u nog een officiële uitnodiging.

## **Agenda**

- Ouderavond woensdag 16 mei
- Pinkster- meiboomfeest vrijdag 18 mei
- Lente markt zaterdag 26 mei
- Sint Jan week 18 tot en met 22 juni  
Sint Jansfeest vrijdag 22 juni

## **Vakanties en vrije dagen**

- Donderdag 10 en vrijdag 11 mei Hemelvaart
- Maandag 21 mei tweede Pinksterdag
- Maandag 16 juli begin zomervakantie t/m 26 augustus

## Bijlage nieuwsbrief mei - juni 2018

Achtergrondinformatie Pinkster- Meiboomfeest en Sint Jan



### **Pinkster- Meiboomfeest 18 mei**

Het pinksterfeest vieren we dit jaar op vrijdagmiddag 2 juni.

De jaarfeestengroep is al druk bezig met de voorbereidingen voor dit prachtige feest. En ook in de klassen worden de pinksterliedjes geoefend en de kinderen uit klas 1 tot en met 6 oefenen het dansen om de meiboom op het schoolplein. Nu gebruiken ze daarvoor nog touwtjes, maar straks op 2 juni zal de boom weer prachtig versierd zijn met gekleurde linten en veldbloemen in de top.

Pinksteren is een feest van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en van bloemen. Het symbool van het duifje als bode uit de hemel en ook de meiboom met zijn linten en het dansen eromheen horen bij Pinksteren.

Tijdens het Pinksterfeest op de vrije school vormen de oudste jongen en het oudste meisje uit de kleuterklas traditiegetrouw het bruidspaar.

Het Pinksterbruidspaar symboliseert "het huwelijk" tussen moeder aarde en de zon waardoor het land weer vruchtbaar wordt.

De bloemen van Pinksteren op de boog en in de bloemkransen van de meisjes zijn zelfgemaakt, van papier. Dit symboliseert het mensenwerk dat nodig is om de wereld een beetje mooier te maken.

Het Pinksterfeest werd ook al bij veel heidense volken gevierd. Het feest was sterk verbonden met de bloei en ontwikkeling van de natuur in dit jaargetijde.



Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. De naam Pinksteren komt dan ook van het Griekse woord pentékosté wat 50 betekent.

De Bijbelse geschiedenis vertelt ons dat tijdens Pinksteren de 12 discipelen van Jezus bijeenkwamen. Zoals te lezen is in de Bijbel: "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak. Heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeelt, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf."

De vuurtongen boven het hoofd van iedere discipel zouden aan kunnen geven dat ieder van hen uniek is. Zij zijn weliswaar bijeen in harmonie en begrip, maar toch is ieder van hen een eigen individu. Zij spreken ieder hun eigen taal en kunnen elkaar verstaan. Als je figuurlijk gesproken "elkaars taal spreekt" dan kun je elkaar begrijpen. Met het Pinksterfeest vieren we daarom de gedachte dat de eigenheid van ieder mens als individu iets heiligs is. Ieder mens heeft zijn eigen, unieke vuurvonkje. Begrip en harmonie tussen mensen is afhankelijk van de mogelijkheid en de wil elkaar werkelijk "te verstaan".

Wij wensen u een inspirerend Pinksterfeest!

### **Sint Jansfeest 22 juni**

Rond 22 juni heeft de zon haar hoogste stand bereikt en worden de dagen langzaam maar zeker korter. De aarde heeft uitgeademd! De natuur biedt ons een overvloed aan bloeiende planten, bloemen, jonge dieren.... Een bonte, warme wereld die ons oproept tot het vieren van een uitbundig feest!

Wanneer de zon haar hoogste stand heeft bereikt, valt de zonnewende en op de kalender begint dan de zomer. De dagen worden nu langzaam korter. Er is een overgang naar een langzame verandering te zien in de natuur. Een verandering die meestal pas echt goed zichtbaar wordt wanneer de herfst begint. Deze overgang kunnen we ook zien als een oproep tot bezinning in deze uitbundig, naar buiten toe gerichte zomertijd. Bezinning om tot nieuwe gedachten en nieuwe ideeën te komen. Dit geeft een diepere betekenis aan deze tijd van het jaar en aan het Sint-Jansfeest wat we daarin vieren.

24 juni is de dag van Sint Jan. Het is de geboortedag van Johannes de Doper. Johannes was degene die mensen doopte tot christen, door onderdompeling in de

Jordaan. Hiermee maande hij de mensen tot inkeer te komen omdat de komst van Christus nabij was.

Johannes zegt van zichzelf: "Ik moet afnemen". Degene voor wie hij de wegbereider is moet groeien. Ook dit verwijst naar een overgang en een oproep tot bezinning.

De zomertijd is de tijd waarin we veel meer buiten leven en de kinderen veel buiten spelen. We vinden buiten de vier elementen water, aarde, lucht en vuur terug. Bijvoorbeeld in het water van de zee, de aarde in de vorm van warm zand, of kriebelend gras onder je blote voeten. De lucht in de wind die je vlieger omhoog blaast en het vuur in de warme zomerzon.

Deze vier elementen vinden we ook terug tijdens het Sint-Jansfeest. In de spelletjes die we spelen, de liedjes die we zingen en in de afsluiting van dit heerlijke zomerfeest wanneer we een Sint-Jansvuur ontsteken. Een gebruik uit voor christelijke tijden. Men kende toen aan het vuur een reinigende werking toe. Door over het vuur te springen overwon men ongeluk en ziekten.

Het Sint-Jansvuur... Met dansende vlammen waarin verschillende kleuren te zien zijn, vlammen die aan het hout likken en langzaam naar boven klimmen. We komen samen rond dat vuur, we kijken ernaar, we bakken ons broodje erboven en zingen samen een lied. Als het vuur lager brandt dan springen we eroverheen. Het vuur kan zo ook een symbool zijn voor het verzamelen van moed en kracht voor de komende periode.