

Nieuwsbrief peuterspeelzaal Twinkel

januari 2019

Beste ouders,



De komende weken komen er weer een aantal nieuwe peuters bij ons spelen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hartelijk welkom allemaal. Wij wensen jullie heel veel speelplezier!

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de personele bezetting van de groepen en het Maria Lichtfeest wat we tijdens de laatste week van januari met de kinderen gaan vieren. Daarnaast leest u over de jaartafel en de agenda voor het winterseizoen.

De volgende nieuwsbrief is de lente-editie. U ontvangt deze begin maart.

Vriendelijke groet.

Sabine van der Graaf - Vreeken
teamcoördinator peutergroep Twinkel

Personele bezetting met ingang van 1 februari 2019.

Helaas heeft juf Maartje besloten dat zij niet langer aan Twinkel verbonden blijft als peuter juf. Haar laatste werkdag bij Twinkel is vrijdag 25 januari 2019. Hierna zal Maartje nog bij Twinkel werken als invalkracht. Wij wensen haar veel plezier in haar andere werkzaamheden.

Per 1 februari komt juf Kelly ons team versterken. Kelly werkt al enige tijd bij ons als invalkracht. Een aantal van u heeft Kelly dan ook al leren kennen tijdens haar invalwerk voor peutergroep twinkle. Wij zijn er erg blij mee dat wij Kelly nu als vaste juf in ons team mogen verwelkomen. Kelly gaat werken op de donderdagochtend samen met Marna.

Juf Suzanne gaat met ingang van 1 februari werken op de vrijdagochtend in plaats van de donderdagochtend.

In verband met ziekte is juf Marna de komende maand afwezig. Zij wordt vervangen door juf Marijke, juf Kelly en juf Sabine.

Maria Lichtfeest in de week van 28 januari tot en met 1 februari

In de winter vieren we het, voor veel mensen minder bekende, jaarfeest: Maria Lichtfeest. De dag waarop dit officieel gevierd wordt is 2 februari. Omdat dit op een zaterdag valt, vieren wij het met de peuters tijdens de laatste week van januari. Het is een week waarin we de laatste kaarsjes die zijn overgebleven uit de kersttijd naar buiten brengen waar de wind het lichtje uit kan blazen. Symbolisch sluiten we hiermee de periode van lichtfeesten af. Een periode die begonnen is 40 dagen voor het kerstfeest op 11 november vorig jaar. Toen vierden we het Sint-Maarten feest en namen we een lichtje mee naar binnen in onze lantaarns. Het lichtje heeft geschinen tijdens de donkere tijd van het jaar. 40 dagen na het kerstfeest vanaf 2 februari worden de dagen weer langer en krijgt moeder aarde tijdens het Maria Lichtfeest symbolisch het licht terug.

Moeder Aarde krijgt het licht terug

Maria lichtfeest 2 februari

*We droegen alle kaarsjes
tot in het mulle zand.
In kleine aardekuiltjes
werden ze opgebrand.
Dag vlam, dag vlam en dankjewel,
dat je het licht bewaarde.
Weldra komt weer zonneshijn,
doof nu maar in de aarde.
Tot ziens in de Sint Maartenstijd
dat is nog wel heel ver.
Maar kom jij dan in mijn knol, weer stralen als een ster?*

Uit: Heel het jaar rond van Lidwien van Geffen.

Dit boek staat altijd in de peutergroep op de kast. Opengeslagen bij de prent en het gedichtje van het jaarfeest wat we op dat moment vieren.

Jaartafel

Misschien heeft u het gezien, op onze jaartafel liggen tussen de wortels van een boom de wortelkindertjes te slapen. Wij zingen daar tijdens de ochtendkring met de peuters een liedje over.



*Tussen de wortels van de bomen
liggen de kindertjes stil te dromen
moeder aarde houdt de wacht
In de donkere winternacht.*

Natuurlijk hopen we dat tijdens de komende maanden ook Koning Winter zich nog buiten aan ons laat zien. Een beetje sneeuw en ijs, wat zou dat mooi zijn. Natuurlijk verschijnt Koning Winter dan ook op onze jaartafel.

De natuur lijkt nu in ruste, maar onder de grond in de wortels leeft het volop en worden door bomen en planten "krachten" verzameld. Waarmee ze in het voorjaar uit gaan lopen, nieuwe knoppen vormen om in de lente tot bloei te komen. Dit proces is de komende tijd ook terug te zien op onze jaartafel. Waar de wortelkindertjes uit gaan groeien tot bloemenkinderen. We zingen dan het tweede deel van het liedje:

*Ontwaak, ontwaak nu lieve kinderen klein,
Want spoedig zal het lente zijn.
Ontwaak, ontwaak!*

In de week van 25 maart mogen de peuters dan met een mooie lente kroon op buiten de lente toe zingen. U bent van harte welkom om met deze optocht mee te lopen. Meer informatie hierover leest u in de lente nieuwsbrief.

Twinkel Cd's

De liedjes die we in de peutergroep zingen staan op 2 cd's. Een cd met de herfst en winter liedjes en een cd met de lente en zomerliedjes. De cd's kosten 5 euro per stuk en zijn te koop bij de peuterjuffen.

De opbrengst van de verkoop van deze cd's komt geheel ten goede aan de peuters. Van een deel van de opbrengst hebben inmiddels nieuwe spelmaterialen en boekjes gekocht en een paar fijne speelkleden. Heel veel dank voor uw bijdrage hieraan.

Agenda

- 28 januari tot en met 1 februari Maria lichtmis vieringen.
- 25 maart tot en met 29 maart Lente optochten.

Vakantie schema

Voorjaarsvakantie:	25 februari t/m 1 maart
Goede vrijdag/paasdagen:	19 april t/m 22 april
Meivakantie:	23 april tot en met 3 mei
Hemelvaart:	30 en 31 mei
Pinkstervakantie:	10 t/m 14 juni
Zomervakantie:	22 juli t/m 30 augustus