



*De lente is gekomen,
de wereld is weer blij.
Je ziet het aan de bomen,
en ook aan jou en mij.
Je ziet het aan Christoffeltje,
hij danst op zijn pantoffeltje.
De hele lange dag
en als hij in zijn bedje ligt, dan dansen zijn
voetjes nog!*

Beste peuterouders,

Een nieuw seizoen, een nieuwe nieuwsbrief. Het is lente!

Bomen en struiken beginnen uit te lopen, de vogeltjes laten zich horen en fris gele narcissen bloeien in het gras.

De lente wordt ook zichtbaar op onze jaartafel waar steeds meer bloemen in mooie lentekleuren verschijnen. We zingen nu al liedjes over deze bloemen en straks komen daar ook de liedjes over de jonge dieren bij.

De lentekronen voor onze lente optochten hangen in het lokaal. We gaan er vanaf 21 maart de lente mee verwelkomen. Aan het eind van elke ochtend zingen we onze lente liedjes en alle kinderen krijgen een mooie lentekroon mee naar huis.

In dit heerlijke seizoen mogen we ook weer een paar prachtige jaarfeesten met elkaar gaan vieren: het Palmpaasfeest, Pasen en natuurlijk het Pinkstermeiboomfeest. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de jaarfeesten. Verder informeren wij u over de laatste ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Vriendelijke groet namens het team van peutergroep Twinkel.

Sabine van der Graaf - Vreeken
Teamcoördinator

Organisatie

Oudercommissie.

In een aparte mail heeft u een brief ontvangen waarin de oudercommissie van peutergroep Twinkel zich aan u voorstelt. Deze brief hangt ook op het prikbord in de peutergroep.

De oudercommissie heeft een eigen email adres: oc-twinkel@hotmail.com

Nieuw lokaal na de zomervakantie

Vele peuters zijn de afgelopen jaren vanuit peutergroep Twinkel doorgestoomd naar basisschool RidderSpoor. Een mooie ontwikkeling. De school is gegroeid.

In het nieuwe schooljaar (2019/2020) heeft de school daarom het Twinkel lokaal nodig voor een extra klas. Dit betekent dat onze peutergroep tijdens de komende zomervakantie gaat verhuizen naar een andere ruimte. Dit wordt de ruimte tegenover de kleuterklassen waar ook Sterrenspoor gebruik van maakt.

Ook in deze nieuwe ruimte blijft peutergroep Twinkel dezelfde peutergroep die het de afgelopen 10 jaar is geweest. Wij hopen dat er nog heel veel peuters van mogen genieten.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, maar mocht u vragen hebben stelt u deze dan gerust.

Afwezigheid juf Marna

Juf Marna is helaas al enige tijd ziek. Gelukkig gaat het wel wat beter met haar. Marna wil graag iedereen bedanken voor de lieve kaartjes en tekeningen die ze heeft ontvangen. Voorlopig wordt Marna nog zoveel mogelijk vervangen door juf Kelly en juf Marijke.





Palmpasen

Dit jaarfeest vieren we iedere ochtend in de week van 8 tot 12 april, de week voor Palmzondag op 14 april. We gaan natuurlijk broodhaantjes bakken met de kinderen. Deze broodhaantjes komen op hun eigen Palmpasenstok.

Dit jaar willen we aan u vragen om voor uw eigen kind een Palmpasenstok te versieren. Een voorbeeld van een Palmpasenstok staat vanaf woensdag 27 maart in onze peuterruimte.

Een Palmpasenstok voor de peuters is een dunne tak van ongeveer 30 cm lang versiert met crêpepapieren stroken in de lente kleuren. De top van de stok (ongeveer 5 cm) omwikkelt u met aluminiumfolie, hier komt het broodhaantje op. Wij willen u vragen om de Palmpasenstok voor uw kind voorzien van zijn of haar naam voor 5 april bij ons in te leveren.

We vieren het Palmpaasfeest aan het eind van iedere ochtend met een kleine optocht buiten. We starten daarmee om 11:45 uur. U bent als ouder van harte welkom om dit jaarfeest met ons mee te vieren en samen met uw kind in de optocht mee te lopen.

Pasen

Pasen is het feest van de opstanding van Christus uit de dood en van het ontluiken van de natuur. Tijdens het paasfeest vieren we het nieuwe leven. Het is een feest van verwachting, hoop, ontwikkeling en groei. Kleine kinderen vieren dit feest het beste in aansluiting aan het nieuwe leven in de natuur.

Bij peutergroep Twinkel vieren we het paasfeest altijd door met de peuters buiten paaseieren te zoeken. Dit jaar valt het paasfeest echter in de meivakantie. Daarom willen wij u via deze weg alvast een fijne paasviering toewensen met uw gezin.

Voor creatieve ideeën over het vieren van het paasfeest (en andere jaarfeesten) verwijzen wij u graag naar de website van het zonnejaar (www.zonnejaar.nl) of het boek: Schipper mag ik overvaren van Juul van der Stok.

Pinkster-Meiboomfeest op vrijdag 24 mei

Op vrijdag 24 mei vieren de leerlingen van RidderSpoor het Pinkster- Meiboomfeest. Traditiegetrouw dansen en zingen de kinderen van RidderSpoor op deze dag om 12 uur rond de meiboom op het grote schoolplein. Een prachtig, vrolijk feest waar we ook dit jaar de peuters weer graag van mee willen laten genieten.

De kleuters vormen tijdens het Pinkster- Meiboomfeest een echte bruidstoet en zullen het "bruidspaar" uit de kleuterklas naar het schoolplein begeleiden. De peuters mogen hierbij als "bruidskinderen" rozenblaadjes strooien. Hierna mogen zij samen met de kleuters naar het dansen en zingen gaan kijken. Aan het eind van het feest is er voor iedereen wat lekkers. U ontvangt voor het Pinkster-Meiboomfeest nog een officiële uitnodiging.



Vakanties

Goede vrijdag/paasdagen:	19 april t/m 22 april
Meivakantie:	23 april tot en met 3 mei
Hemelvaart:	30 en 31 mei
Pinkstervakantie:	10 t/m 14 juni
Zomervakantie:	22 juli t/m 30 augustus